

---

# HOE HET ALLEMAAL BEGON

---

Initiatiefnemer Roderik Schaepman vertelt over het ontstaan van De Buurtcamping.

## EEN KLEIN DORPJE IN DE GROTE STAD

“Bijna 15 jaar woonde ik in Amsterdam. Ik ben dol op de stad en ga er nooit meer weg. Toch miste ik vaak twee dingen uit het dorpje in Noord Drenthe waar ik ben opgegroeid: de natuur en het buurtgevoel.

In 2012 waren we aan het kamperen en realiseerde ik me dat op een camping deze twee dingen altijd aanwezig zijn. Je bent de hele dag buiten en iedereen leeft er gemeedelijk samen, ongeacht achtergrond, inkomen of (geloofs)overtuiging. Met die pleerol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit... Je groet elkaar, praat over koetjes en kalfjes en helpt elkaar. Met tips voor een leuk uitje of door de pomp uit te lenen voor het luchtbed raak je makkelijk aan de praat. Er ontstaan gemakkelijk nieuwe ontmoetingen en ervaringen. Het eerste zaadje wat onbewust geplant. Toen ik later in het park een bewoner uit de buurt zijn tentje zag opzetten, als test voor de zomervakantie, ontpopte het zaadje ineens.

Zo ontstond het idee van De Buurtcamping: drie dagen lang je buurt beter leren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park. En het werkte. Drie dagen lang was het Oosterpark een klein gemeedelijk dorpje midden in de grote stad. Bewoond door alle types die de stad rijk is. Van yuppen tot daklozen, van Drenten tot Surinamers, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Allemaal leefden ze er vol positieve energie gezellig samen, ontmoette elkaar en hielp elkaar. Vriendelijk en eenvoudig.

Eind juni 2013 kregen we de vergunning en kon de spreekwoordelijke eerste haring de grond in. Als eerste gingen we de buurt in om te vragen met ons mee te denken en te helpen. En dat wilden ze. Lokale ondernemers leenden of gaven ons de nodige spullen. Van verf tot brood en van brandhout tot wc-rollen. Met bewoners en organisaties kwamen we vaak samen om plannen te smeden. Eerst in het park of buurthuis en later bij ons heuse eigen Buurtcamping-clubhuis. Samen maakten we de camping. Met ruim 60 tentjes en zo'n 150 kampeerders en bezoekers was de eerste Buurtcamping een feit.

De laatste nacht, nog betoverd door de parade rond het kampvuur, viel ik gelukkig en dankbaar in slaap. En droomde dat over een paar jaar we allemaal één weekend per jaar met onze burens kamperen en echt samenleven. Vriendelijk en eenvoudig.”

*Happy camping!*

RODERIK SCHAEPMAN

Initiatiefnemer De Buurtcamping

